

Waarmee ben je begonnen?

“In juli ben ik gestopt bij mijn oude werkgever en sinds vorige maand ben consulente van Gastouderland. Dat is een bemiddelingsbureau voor gastouders. Sommigen denken dan dat ik thuis kinderen opvang, maar dat is niet zo. Mijn huis is er niet eens geschikt voor met die lage, open stopcontacten en vijver in de tuin! Nee, mijn werk is om ouders en gastouders bij elkaar te brengen. Dus ouders die een oppas aan huis zoeken, of iemand die een paar dagen per week wil oppassen. Ik wil altijd weten wat voor vlees ik in de kuip heb. Dus ik maak vooraf altijd een afspraak. Het gaat uiteindelijk wel om die klik. Ook controleer ik het huis waar de gastouder op het kind pas, om te zien of alles kindveilig is. En onderhoud het contact, binnen een halfjaar is er een evaluatie met de ouders erbij.

Wat deed je hiervoor?

Ik werkte in de gesloten jeugdzorg, maar vanwege de bezuinigingen werd mijn contract niet verlengd. Op zoektocht naar wat anders, stuitte ik op de advertentie van Gastouderland. Die zocht iemand om te bemiddelen tussen gast- en vraagouders. Ik solliciteerde in die tijd op van alles, redelijk willekeurig dus. Maar dit sprak me echt aan: kleinschalig, en huiselijk met een vertrouwd persoon.

Wat zijn je ambities?

Ik vind dit enorm spannend. Dit staat nog maar in de kinderschoenen, dus ik ben al heel benieuwd hoe het verder gaat. Het lijkt me leuk om mensen bij elkaar te zoeken, tussen wie het klikt. Uiteindelijk geven ouders hun dierbaarste bezit in handen van iemand anders. Hopelijk wordt de kring van mensen snel wat groter, zodat je wat meer kan aansturen.

Tips voor andere starters

Als je het moeilijk vindt om van een vaste baan voor jezelf te beginnen, dan is franchise erg leuk, heb ik gemerkt. Ik krijg veel informatie aangeleverd, dus hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. En je kunt altijd op een gedegen organisatie terugvallen, als je niet precies weet hoe het moet.